

03 november 2024
31e zondag B-jaar



Heb lief

Orgel

Welkom

Zingend bidden om nabijheid

*H*ortelijk
Welkom!

Heer wees mijn kracht, wees mijn hoop, wees mijn le - ven.
Heer wees mijn warm - te en wees mijn ge - voel.
Geef mij tel - kens moed om het bes - te te ge - ven,
help me te zoe - ken naar wat Je be - doelt.
1. Wees mijn licht, wees mijn dag, wees de
hand die me draagt, schrijf mijn naam in de
palm van je hand. Wees mijn zacht - ste ge -
voel wees mijn diep - ste ge - dacht, zet me
tel - kens op weg naar Uw land.



Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

**Wij loven U, Vader, scheppende Kracht,
bron van liefde.**

**Wij loven U, Jezus Christus, Zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.**

**Wij loven U, Heilige Geest, Vuur,
brandende Liefdeskracht.**

Eer aan God in de hoge.

**Vrede op aarde voor mensen
die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het Woord van God
en het onderhouden.**

Eer aan God in de hoge.

**Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid.
Amen.**

Gebed

God, Vader, Moeder,
bron van liefde die ons draagt
en in mensen naar ons toekomt.
Open oor en hart, doe ons binnengaan
in de ruimte van uw Woord.
Zo bidden wij U door Christus, onze Heer. Amen.

Inleiding op de lezingen

Het boek Deuteronomium wordt gezien als een toespraak van Mozes tot het volk dat op het punt staat het beloofde land binnen te trekken, het land van melk en honing. Maar voor een gezonde samenleving is er meer nodig dan melk en honing. Daarom benadrukt Mozes in zijn afscheidsrede het belang van de Heer als enige God en het belang van de zorg voor elkaar. In het evangelie krijgen we een aansluitende boodschap: Heb God lief en de naaste als jezelf.

Eerste lezing Deuteronium 6, 2-6

Moment voor de kinderen

Orgel

Evangelie Marcus 12, 28b-34



Acclamatie

We blijven rechtstaan om te zingen:

1. Als Gij naar de woor-den luis-tert
die hier tot u zijn ge - zegd,
zul - len zij een licht ont - ste - ken,
wij - zen zij de goe - de weg.

Homilie

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, die liefde is
en ons de wereld schenkt.

**Ik geloof dat God ons roept en zendt
om van deze wereld een thuis te maken:
een wereld zonder honger,
zonder oorlog, zonder haat,
een wereld vol goedheid,
rechtvaardigheid en vrede.**

Ik geloof in Jezus Christus,
die geroepen en gezonden werd
om lief en leed met ons te delen om,
geborgen in Gods liefde,
zich te geven aan de mensen.

**Ik geloof dat de Heer ons roept en zendt
om lief en leed te delen in liefde met elkaar.**

Ik geloof dat de Heer zijn Geest van liefde
schenkt aan alle mensen.

**Ik geloof dat de Heer ons roept en zendt
om van zijn Blijde Boodschap
te getuigen in woord en daad;
opdat alle mensen van de wereld
broers en zusters
zouden worden in de Kerk van zijn liefde,
op weg naar zijn Rijk van vrede
en vriendschap voor altijd. Amen.**

Doop

- belofte van ouders, peter en meter
- handoplegging
- dopen met water en zalving met chrisma
- aansteken van doopkaars



PROFICIAT

Voorbeden

Bidden wij dat we een Kerk mogen zijn die liefheeft en opkomt voor gekwetste en kwetsbare mensen, die wegen zoekt naar gerechtigheid en vrede waarbij goede woorden tot daden worden.



=daar waar liefde is en goedheid, daar woont God

Bidden we dat we zo met elkaar samenleven
dat we elke mens liefhebben
en recht doen en met respect tegemoet treden.
Laat ons voor elkaar wegwijzers zijn
om te zien hoe dit kan.

Ubi caritas ...

Bidden we voor de toekomst van Milla
en alle kinderen.

Laat ze gelukkig zijn in ons midden,
een vreugde voor de ouders,
de zon in huis, een geschenk van U.
Dat ze van harte zullen meeleven
met de vreugde en het verdriet
van de mensen die ze tegenkomen.
Laat kinderen alle vreugde vinden
die onder ons mogelijk is.
Begeleid hen op hun levensweg en
bewaars hen in de palm van uw hand.

Ubi caritas ...

Bidden we dat onze geloofsgemeenschap
een gemeenschap mag zijn waarin
ieder kan rekenen op elkaars steun en gebed,
waar eerbied en liefde voor God zichtbaar wordt
in de zorg en de liefde voor elkaar.
Dat we blij zijn met wie blij is
en mee treuren met hen die verdriet hebben.

...

Ubi caritas ...

Offerande

Dank je wel om onze
geloofsgemeenschap
ook financieel,
mee te dragen.



Het bedrag van de QR code kan je zelf aanpassen.

Gebed over de gaven

God, Vader, Moeder,
in tekens van brood en wijn
komt Gij telkens weer tot ons.
Gij wilt immers onze kracht
en onze vreugde zijn.
Maak ons tot brood van leven
en bron van vreugde voor elkaar. Amen.

Bidden bij brood en wijn van leven

De Heer zal bij u zijn, **de Heer zal u bewaren.**
Verheft uw hart, **wij zijn met ons hart bij de Heer.**
Brenge wij dank aan de Heer onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.

Ja, God, het is goed dat wij U samen danken,
dat al wat leeft en adem heeft, U looft.

**Gij hebt ons voor elkaar gemaakt:
de liefde tussen mensen is uw geheim,
van U komt de zorg van ouders,
de afhankelijkheid van kinderen
en het verlangen van elk mensenhart
om goed te zijn. Gij zijt de Bron
waaruit onze liefde ontspringt.**

Daarom zingen wij U toe:

Heilig, heilig ...

Goede God, niemand heeft U ooit gezien
en toch spreekt Gij tot ons
in het lied van de armen.
Gij zijt ons nabij in het hart van de ander,
in de liefde van mensen onder elkaar.

**Gij zijt verschenen in Jezus Christus
Hij heeft ons geleerd
dat Gij onze Vader zijt:
goed en mild en vol menselijke liefde.**

Op die laatste avond waarop Hij zijn afscheid
voorbereidde, (...)



acclamatie:

Zijn dood ge-den-ken wij,
Zijn op-stan-ding be-lij-den wij,
Zijn toe-komst ver-wach-ten wij.

God, onze Vader, in dit uur,
samen rond deze tafel,
bidden wij voor hen die gestorven zijn.
Mogen zij uw liefde ervaren.

**Laat de geest van Jezus onder ons wonen.
Dat wij met nieuwe ogen kijken
naar de nood in de wereld.
Breng alle volken en rassen,
alle rangen en standen samen in uw rijk,
hoe verschillend ze ook zijn.
Dan wordt deze aarde opnieuw
bewoonbaar door onze liefde,
onze goedheid en menselijkheid.**

Daarom bidden wij met Jezus' woorden.

Onze Vader

Vredeswens

Goede God,
mensen om ons heen kunnen wegwijzers zijn.
Deze wegwijzers hebben wij nodig
om te leren over het leven.
Mijn vader, mijn moeder,
mijn opa, oma, juf en meester,
zijn sterretjes op mijn pad.
Ze zijn er voor mij,
ze leiden me door dag en nacht.
Wij bidden U: dat wij altijd blijven onthouden
dat ook Jezus een wegwijzer is
die wij altijd kunnen volgen.
Zo kan er vrede zijn op aarde. Amen.

De vrede van de Heer zij met U.

Communie

Om mee te nemen onderweg

Ik geloof in gisteren,
in morgen en vandaag.
Ik geloof in overwinnen,
of ik nou zak of slaag.
Ik geloof als een kind
in de goedheid van elk mens.
Tot slot geloof ik boven alles,
heb lief en leef intens.

LIEF LEVEN

Slotgebed

Vader in de hemel, Gij hebt ons wetten gegeven
als wegwijzers van dood naar leven.
Behoed ons voor starheid en willekeur.
Houd in ons het besef levend
dat uw Liefdeswet een geschenk is
waarop wij met dankbaarheid
mogen antwoorden. Amen.

Mededelingen

Zending en zegen

Effetagebed

Slotlied



Ver-vuld van uw_ ze-gen, gaan wij on-ze we gen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt ge-hoord,
in Chris-tus ver - bon-den, te - za-men ge - zon-den
op weg in een we-reld die wacht op uw woord.
Om daar in ge - na-de uw woor-den als_ za-den
te zaai-en tot diep in het don-ker-ste dal,
door lief-de ge - dre-ven, om wie met ons le-ven
uw ze-gen te bren-gen die vrucht dra-gen zal.

Ga allen heen in vrede.
Een deugddoende zondag !

HEB LIEF



WELKOM OP:

**Ga op sneukelwandeling door de
Baenslandwijk! 20/11, 14 - 18 uur**



Onze geloofsgemeenschap is één van de organisaties. Zie flyers achteraan.

Wie graag in groep de sneukelwandeling doet: we vertrekken om 14.30 uur aan onze kerk. Schrijf je naam op de lijst achteraan in de kerk.

- 14 december: 13u30- 17u30
lego-speeldag in de kerk (namiddag)
- 20 december: 19u30:
Kerstmis in het alledaagse: vertelling door
Ad Goos + orgelconcert door Jo Van Eetvelde
- 3 januari: 19u30
Impulsavond, nieuwjaarsreceptie